

Funpop Week!

1 t/m 8 juni 2012

Domein De Schatberg, Sevenum



Dag 1; Welkom!

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Jaja, op vrijdag 1 juni zijn we met z'n negenen vertrokken voor een fantastische vakantie in Limburg! Met meteen een Funpopweekend aan het begin van de vakantie beloofde het een fantastische week te worden! Op kantoor meldden zich de eerste drie deelnemers: Joop, René en Robert. Met een busje groot genoeg voor ons allemaal vertrokken we richting Veenendaal, waar Jolanda, Jurrien en Victor aansloten. Als laatste zou John opgepikt worden in Eindhoven. Maar de parkeerplaats leek moeilijker te vinden dan we dachten. Onze TomTom leek ons ook in de steek te laten, waardoor we maar liefst 3(!) ere-rondjes gereden hebben op de Eindhovense rondweg! Eindelijk hadden we de juiste route te pakken en konden we John, die geduldig op ons stond te wachten, ook meenemen. Dat betekende dat we compleet waren! Op naar ons huisje! Dat bleek gelukkig dichtbij te zijn. Onderweg alvast even de nodige boodschappen gedaan en rond half 5 waren we op het park. Het was een prachtig park met een heel groot meer waar allemaal huisjes aan lagen. Je kon hier vissen en zelfs waterskiën! Maar toen we ons eigen huisje bekeken, stonden we allemaal even perplex. Super-de-luxe met een sauna, een bubbelbad en een zonnebank erin, en bovendien een prachtig terras buiten! De kamer hebben we meteen even versierd met oranje slingers; helemaal in de EK sfeer natuurlijk. Omdat het etenstijd was, besloten we om daar maar meteen gebruik van te maken. We hebben onze macaroni á la bolognese en pasta carbonara dan ook heerlijk buiten opgegeten. Een goed begin van de week! Daarna was het voor velen van ons vaste prik om 20u: GTST op TV! Daarna nog een oefenwedstrijd voor het Nederlands elftal gekeken. Nederland won dubbeldik met 5-1! We besloten om op tijd ons bedje in te duiken om helemaal fit te zijn voor de komende dagen.

Dag 2: Funpop kom maar op!

Vandaag waren we allemaal al vroeg uit de veren. Waarschijnlijk waren we ook wat zenuwachtig voor alle sterren die we vandaag zouden gaan ontmoeten op Funpop! Na een lekker ontbijtje mét een eitje was het alweer bijna tijd om richting het terrein te gaan. Bijna, want begeleidster Lise moest eerst nog langs de apotheek. Dit duurde heeeeeeeel lang, waardoor er in het busje de nodige moppen werden getapt. Joop en John bleken kampioen moppentappen te zijn! Dit zorgde gelukkig voor het nodige plezier, zodat we vrolijk en nét op tijd het Funpop terrein op kwamen. Er zou het weekend nog een groep Funpoppers vanuit Tendens meegaan en zij waren al op het veld. Ze hadden een mooie grote partytent opgebouwd waar we alle spullen kwijt konden en alles goed konden zien! Er stonden ook stoeltjes voor degenen die wilden zitten, maar voorlopig was zitten er nog niet bij. Het was namelijk tijd voor....Ali B!! Met een heuse hoogwerker werd hij samen met zijn vrienden het podium op gedropt. Hij gaf een goeie show weg en we gingen uit ons dak op alle bekenden nummers! Voor het wat ruigere werk en de stoere rockers onder ons waren daar vervolgens: De Heideroosjes! Nou, het ging er hard aan toe kunnen we wel zeggen! Maar aangezien deze band volgend jaar stopt, was het wel erg bijzonder dat ze hier ook nog even waren. Verder die dag genoten we van de 3 J's en de mooie Krystyl, die niet voor iedereen bekend was. Als laatste trad Fabrizio op. Deze Limburgse Italiaan kon geweldig dansen en was met zijn lange haar, strakke broek en zonnebril een bijzondere verschijning. Hij had wel erg leuke liedjes en we stonden met z'n allen vooraan! We hadden die dag geluk want het was prachtig weer. Er werd dus flink gesmeerd met zonnebrandcreme. Aan het eind van de middag had iedereen een mooie gekleurde snoet. Om 18u was het programma van dag 1 afgelopen en gingen we met een tevreden gezicht richting het huisje. Hier genoten we (wederom buiten) van soep, hamburgers en broodjes knak. Die gingen er wel zin na zo'n dag! Die avond waren we allemaal behoorlijk moe van deze dag, maar de muziek galmde nog lang door in onze dromen...

Wist je dat:

...Funpop dit jaar voor de 16^e keer gehouden wordt?

...de andere Tendens groep ook heel gezellig is?

...we morgen met hen samen een bonte avond gaan houden?

....er heel veel moppen over Belgen bestaan?

...Joop ze bijna allemaal kent?

...er op het Funop terrein ook een opblaasdisco, een snoezelruimte, een schminkwagen en een "stille disco" is?

...sommige begeleiders en deelnemers een "henna tattoo" hebben laten zetten?

...er een aantal van ons een handtekening hebben van de 3J's?

...er achteraan in dit reisverslag een fotocollage zit van de bonte avond én van de Funpop-hoogtepunten?



....waar is dat feestje?



....Hier is dat feestje!

Dag 3; Funpopdag 2

Als echte vakantiegangers werden we deze ochtend lekker verwend met een vers croissantje! Helaas was het weer lang niet zo mooi als gister; er was veel regen. Maar dat mocht de pret niet drukken! Met frisse zin stapten we weer in ons busje, op naar het Funpop terrein. Dit keer waren we gelukkig ruim op tijd. We begonnen vandaag met Vinzzent, onder een aantal van ons een welbekende volkszanger. Hij was voor veel vrouwelijke toeschouwers ook een mooi aanzicht! Daarna was het wachten op een grote act. Hij liet, zoals echte sterren dit doen, wat langer op zich wachten. Maar een halfuur later dan gepland stond hij dan toch echt op het podium; Gers Pardoel! Hij had zijn tweelingsbroertje Robbie meegenomen, die sprekend op hem leek. Maar onze Brabantse rapper liet zien wat hij in huis zat. Natuurlijk konden we bijna alle liedjes meezingen. Helaas deelde hij geen handtekeningen uit. Maar goed, er stond nog zoveel moois op het programma van die dag. Het hoogtepunt kwam vrij snel daarna al; Nick en Simon! Helaas was Simon een beetje ziek, waardoor hij met een dikke jas aan en een slechte stem stond te zingen. Evengoed was het een heel mooi optreden waarbij velen van ons wegzijmelden (ook de begeleiding). Het was dan ook erg druk bij het podium! Na dit optreden volgde nog meer mannelijk schoon, namelijk Charlie Luske! Deze voice of Holland zanger had echt een dijk van een stem! Hij deelde wél handtekeningen uit! Even leek het erop dat wij te laat waren, maar met een beetje gesjoemel en gefoetel stonden wij even later gewoon in de rij voor handtekeningen. Doordat wij als allerlaatsten waren, had hij voor ons lekker een beetje extra tijd! Met een tevreden gezicht liepen we weer terug, wachtend op de laatste act: rafaella, ooit Idols winnares geweest. Helaas was het bij haar optreden zo hard gaan regenen dat we besloten om onze partytent af te breken en lekker mee te gaan naar de blokhut van de andere groep. Hier zouden we deze avond namelijk goed afsluiten met friet en natuurlijk de bonte avond! Na een heerlijke, welverdiende portie patat met een snack was het tijd voor ons eigen mini-Funpop: de Bonte avond! Iedereen had voor deze avond een liedje ingestudeerd. Het kostte even wat moeite om de juiste nummers uit te kiezen, maar even later stonden onze artiesten dan toch echt op het podium:

Jurrien als Thomas Berge

Jolanda als Marianne Weber

John als Gers Pardoel

Robbert met de Zuiderzee ballade

Victor als Jan Smit

René met: waar is dat feestje?

Het dak ging eraf in de blokhut. Het was reuze gezellig! We begonnen de andere groep net een beetje te leren kennen en toen moesten wij jammer genoeg alweer afscheid nemen. Ons groepje moest namelijk vóór 22.30u het park weer op zijn. Nadat we uitgezwaaid werden door de andere groepsmvertekkten we dan ook voor een kort ritje terug naar het vakantiepark. In de bus ging het "waar is dat feestje? Hier is dat feestje!" nog lang door, en zelfs in het huisje ook nog! Met een hoofd vol leuke herinneringen aan de afgelopen twee dagen vetrokken we tevreden richting bed.

Wist je dat...

...Robbert op Funpop deze middag tot onze schrik weg was?

...wij hem terugvonden in...jawel...het springkussen!!

...wij absoluut niet van suiker zijn?

...wij ons dus ook niet lieten kennen en gewoon met poncho aan in de regen gingen dansen?

...het een erg gezellige avond was met de andere groep?

...zij in een grote gymzaal slapen?

...Lise en René er ongeluk op het verkeerde feestje waren beland toen zij de blokhut zochten?

...Victor de onbetwiste winnaar was van de bonte avond?

..er voor iedereen een mooie prijs was?

...de andere groep maandag al naar huis gaat, terwijl wij nog een hele week mogen blijven? Yes!!



Dag 4: Shopping Time!

Vandaag werd er lekker uitgeslapen. Daar was wel behoefte aan! Tegen tien zaten we allemaal aan het ontbijt. Vandaag was het wederom een regenachtige dag. Toen het iets droger werd en iedereen aangekleed was, reden we naar het plaatsje Horst, wat vlakbij lag. Hier waren leuke winkeltjes, waar we kaarten konden kopen om naar huis te sturen. Bovendien kocht Robbert er krulspelden voor Renate, slingers voor op zijn kamer thuis, een paar zakdoeken en een CD van Johnny Jordaan. Jurrien en Jolanda kochten een stapel puzzelboekjes en René een DVD van Guus Meeuwis. René was bovendien hard op zoek naar een CD waar het nummer "waar is dat feestje? Hier is dat feestje" op stond. Maar die konden we helaas nog niet vinden. Omdat het inmiddels weer regende, besloten we om onszelf op te warmen en te verwennen met koffie en huisgemaakt appelgebak. Hier schreven we meteen onze kaarten. Na nog even wat winkeltjes afgestruind te hebben, vonden we het allemaal tijd voor een lekkere verwennerij. Pannenkoeken! Daarvoor reden we naar pannenkoekenhuis De Hamert, wat ongeveer een half uurtje rijden was. Hier aangekomen bleken wij de enigen te zijn, wat een luxe! Iedereen koos een lekkere pannenkoek uit, en we genoten hier met volle teugen van! Natuurlijk hoorde daar ook een lekker ijsje bij! We reden terug over het schattige kleine veerpontje van Arcen. Hierna was het nog een klein halfuurtje naar ons huisje, waar we lekker optijd waren voor GTST. Het zou een erg spannende aflevering worden! En dat werd het ook. Na GTST werd de sauna lekker opgestookt voor een potje zweten. Sommigen gingen nog even lekker relaxen in het bubbelbad. Het was een ontspannen dagje geweest.



Dag 5; Lekker rustig aan..

Vandaag voelde onze Joop zich niet goed. Hij heeft het hele weekend prima meegedaan met alle activiteiten, maar vandaag was daar geen puf voor. Joop besloot om samen met Lise en John in het huisje te blijven. De rest van de groep reed nog even naar het verderop gelegen Venray om hier nog wat inkopen te doen. Hier vond René eindelijk de CD die hij wilde en ook Victor slaagde met een nieuwe CD van Nick en Simon. Jurrien en Jolanda hadden allebei een CD van Grad Damen. Eenmaal thuis zat Lise klaar met de koffie en was er echte Limburgse vlaai! Hierna ging het merendeel van de groep lekker zwemmen op het park. Omdat ze daar de enige badgasten waren, werd er zelfs speciaal voor hen de discoverlichting en de muziek aangezet! Het water was wel wat koud, waardoor we in beweging moesten blijven in het water. Eenmaal thuisgekomen had Joop in overleg met de begeleiding besloten om zich op te laten halen. Dit was een moeilijke beslissing voor hem en natuurlijk vonden wij dit hartstikke jammer! Zo'n 2 uur later stond Joops zwager op de stoep. Lise had samen met Joop alles al ingepakt. Na het afscheid van de groep werd Joop uitgezwaaid. We zijn in ieder geval wel blij, dat Joop het eerste deel van de week nog wel heeft meegemaakt en we wensen hem heel veel beterschap! We zullen hem en zijn grapjes wel gaan missen... Aan het eind van de middag vertrok Lise naar haar werk in Venlo. Ze zou voor een paar uurtjes weg zijn. De rest van de groep at die avond een lekker Hollands maal; bloemkool met aardappels en braadworst! Rond een uur of 9 was Lise weer terug en werden er nog wat nieuwe gekochte CD's gedraaid. Na tien druppelde iedereen langzaam de kamer uit voor een goede nachtrust.



Dag 6; Toverland!

Vandaag was het tijd voor een beetje actie! Het weer hielp helaas nog niet zo mee, maar dat weerhield ons er niet van om na het ontbijt met de gesmeerde broodjes en de koekjes op zak richting het pretpark Toverland te vertrekken! Het park lag echt om de hoek van ons vakantiepark dus dat was ideaal. Na wat onderhandelingen en heen en weer gebel, kregen we met ons groepje zelfs nog een behoorlijke korting! Eenmaal het terrein van het park opgelopen, zagen we dat het allemaal best groot was! Een grote opvallende houten achtbaan reikte ver de lucht in, waardoor het bij ons meteen begon te kriebelen! Omdat het nog behoorlijk regende besloten we om eerst naar binnen te gaan. Er was namelijk een hele grote loods, bestaande uit twee delen. Hierbinnen waren ontzettend veel attracties! Een achtbaan, een bobsleebaan, een wildwaterbaan naar buiten toe, een reuzenrad en een heus toverhuis...alles was er! Omdat de regen niet stopten, waagden we ons na een tijdje toch maar gewoon naar buiten, we zijn immers niet van suiker! Als eerste werd ook meteen de allereengste achtbaan uitgetest..de houten variant die meteen zo opviel. En wat ging deze hard! Het bleek zelfs de langste en snelste houten achtbaan van Europa te zijn! Ietwat "dizzy" stonden we even later weer buiten en hebben we het even wat rustiger aan gedaan. Buiten was er ook een paardrij-parcoursje (niet met echte paarden hoor), een heel groot schommelschip, een carroussel en nóg een achtbaan. Bij deze groene blitskikker leek je op een motor te zitten en werd je met een enorme snelheid afgeschoten...kicken! Tussendoor namen we even de tijd om een broodje en iets lekkers te eten, maar daarna was het meteen weer tijd om verder te gaan. Er was enorm veel te zien en te doen in dit park en we hebben ons er de hele dag vermaakt! Aan het eind moesten natuurlijk ook de nodige souvenirs gekocht worden. René kocht ene mooi shirt en een toverstaf (oh jee, als dat maar goed gaat..) Jolanda en Jurrien kochten een leuke sleutelhanger. Ook Victor heeft een leuke foto in de wildwaterbaan als aandenken aan deze dag gekocht. En ja, ook Robert heeft zijn souvenirs nog aangevuld met een leuk aandenken..die moet straks misschien wel een extra koffer erbij kopen!

Die avond hebben we heerlijke nasi met een gebakken eitje en satésaus gegeten. Na een lekker bad, een sauna'tje, GTST kijken en hier en daar nog een sigaretje, biertje en chippie, lagen de meesten van ons er al vroeg in. Het was dan ook een super geslaagde dag geweest!





Dag 6: Op ontdekkingstocht in de dierentuin

Vandaag zou het alweer de één na laatste vakantiedag zijn. Maar...niet getreurd..zo ver was het gelukkig nog lang niet! Er stond namelijk nog een hele volle leuke dag op het programma! Allereerst een bezoek aan de familie aap en nog heel veel andere leuke, gekke en mooie beesten. En, het beloofde een mooie zonnige dag te worden. Ideaal dus! Na een uitgebreid ontbijtje, waar we meteen een boordje smeerden voor onderweg, vertrokken we met ons busje richting het Zoo Parc in Overloon. Dit is een dierentuin, maar dan nét even anders. De dieren hebben er heel veel bewegingsruimte en grazen dus op mooie grote open vlaktes. Soms waande je je gewoon even in de Afrikaanse Savanne. We zagen veel verschillende soorten (kleine) aapjes. Dit blijft natuurlijk een prachtig gezicht, als ze gaan slingeren aan de touwen en harde kreten uitslaan. Verder kwamen we tijdens onze wandeling o.a. minineushoorns, kamelen, vele soorten exotische vogels en kleine wasbeertjes tegen. Er was bovendien een leuke speeltuin en een nóg leukere souvenirwinkel, waar een aantal van ons natuurlijk toch maar weer een lekker zacht knuffelbaar aandenken gekocht hadden. Later in de middag was het tijd voor.....ijs!! En niet zomaar een ijsje...nee..wij kozen voor de beste ijssalon van de provincie, die toevallig vlakbij het Zoo Parc bleek te liggen! Het was nog steeds heerlijk weer en van alle kanten kwamen mensen aangefietst, aangelopen of net zoals wij aangereden om een lekkere coupe te bestellen of gewoon een lekker hoorntje met bolletjes. We moesten snel eten want het ijs begon lekker te smelten met het warme weer! Gelukkig was dat geen probleem voor ons! Mmmmmm...

Later die middag vetrok Lise voor haar werk met de trein richting Venlo. Tanja reed met de rest van de groep terug naar het huisje. Eenmaal hier was het inmiddels wel tijd geworden om alvast wat spullen in te pakken. Kleren werden weer opgevouwen, souvenirs in de koffers gestopt en de laatste restjes koffie en koekjes werden genuttigd. Maar er moest wat ruimte in de maag bespaard worden voor die avond, want er stond nog een echt driegangendiner op het programma, en wel op het werk van Lise! Zo stond de hele groep tegen zessen voor een schoolgebouw in Venlo. Schoolgebouw, zou je denken? Jahaa, want dát is waar elke week een driegangendiner geserveerd wordt. Voor iedereen! Samen met nog een hoop andere mensen gingen we aan een grote lange tafel zitten. Victor, John en Robert kregen zelfs nog een Van Harte schort om en hielpen mee met het serveren van het eten! En wat een heerlijk eten kregen we: vooraf toast met champignons, als hoofdgerecht gekruide kip met gebakken aardappeltjes en groenten en als nagerecht een heerlijke (zoete!) vruchtenkwark met stukjes cake. Wat een verwennerij! En de gesprekken met de andere mensen aan tafel werden steeds gezelliger...

Rond een uur of 8 (het was inmiddels hard gaan regenen) vertrok ons busje mét Lise, voor de laatste keer terug naar het vakantiepark. Onderweg begonnen sommige gezichtjes al wat somberder te staan, omdat het einde nu toch wel in zicht was. Eenmaal thuis hadden Lise en Tanja nog een leuke verrassing. Voor iedereen was er een certificaat als goed bewijs van deelname aan deze mooie vakantie! Trots gingen we daarmee natuurlijk met z'n allen nog even op de foto! Lise en Tanja werden ook nog verrast met een lief kadootje van Jolanda en Jurrien; een sleutelhanger!

Het huis was die avond alweer een stuk leger. Rond een uur of half 11 gingen we allemaal voor de laatste keer naar ons bedje. Ook deze zouden we moeten gaan missen..

Wist je dat...

....apen toch écht wel heel veel op mensen lijken?

....ook Lise het nog steeds leuk vindt om van een kabelbaan af te gaan?

...De meehelpers in het restaurant die avond heel veel complimenten hebben gekregen?

...We allemaal volgend jaar wel wéér meewillen naar Funpop?

...We een hele gezellige groep hebben gehad, waar veel gelachen werd?





Dag 7: Hoije wah!

Vroeg op vandaag om de laatste spulletjes bij elkaar te pakken. Gelukkig was dit grotendeels de dag ervoor al gebeurd, dus hadden we nog rustig de tijd om te ontbijten en nog even lekker koffie mét vlaai te eten in het café op het park. Daarna was het toch echt tijd om te gaan. Eerst weer terug naar Eindhoven, waar we nu gelukkig wél meteen de weg vonden en John weer met zijn begeleider mee naar huis kon. Nog even een groepsfoto en daarna natuurlijk zwaaien naar John. De volgende stop was Veenendaal, waar Jolanda, Jurrien en Victor met een dikke knuffel afscheid namen. Ons eindstation die dag was het oude vertrouwde kantoor van Tendens, waar Joost a, buiten stond om ons te helpen met de zware spullen. De begeleiders van René en Robert stonden ook al te wachten en even later was het busje weer leeg. Klaar voor een volgende reis. Maar wat hebben we genoten met z'n allen. Van Funpop, van alle andere leuke dingen, van het lekkere eten en bovenal..van de gezelligheid! Iedereen bedankt voor de leuke week ennn...zoals ze hier in Limburg zeggen: hoije wah!! Hopelijk tot volgend jaar!



....en natuurlijk hoort onze Joop hier eigenlijk ook bij te staan.. mét certificaat!

Funpop; de hoogtepunten



Gers Pardoel



Vinzzent



De Heideroosjes



Ali B.



De 3 J's



(beetje druk bij)

Nick en Simon

